

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΛΕΓΙΟΥ «ΔΕΛΑΣΑΛ»

Ίδρυση, σκοπός, χαρακτήρας

Το Κολέγιο «ΔΕΛΑΣΑΛ» ανήκει στην Ιερά Μονή «Δελασάλ» του Μοναχικού Τάγματος των Αδελφών των Χριστιανικών Σχολών της Καθολικής Εκκλησίας, που ίδρυσε ο Γάλλος Ιερωμένος JEAN – BAPTISTE DE LA SALLE, το 1680 στη Reims της Γαλλίας. Σήμερα, το Τάγμα διευθύνει σχολεία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων σε 80 χώρες σε όλες τις ηπείρους.

Το Κολέγιο «ΔΕΛΑΣΑΛ» ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1888 και μεταφέρθηκε στην Κοινότητα Πεύκων το 1968. Εντάσσεται δε, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, στα Ξένα Σχολεία που λειτουργούν με Ελληνικό πρόγραμμα σπουδών. Είναι ένα από τα τρία λασαλιανά σχολεία, που λειτουργούν σήμερα στην Ελλάδα (στη Θεσσαλονίκη, τον Πειραιά και τη Σύρο). Το σχολείο δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα, αλλά επιδιώκει να δώσει στους μαθητές του μια όσο γίνεται πιο ολοκληρωμένη μόρφωση και αγωγή σύμφωνα με τις αρχές του ιδρυτή του, τις χριστιανικές και τις πανανθρώπινες αξίες. Ταυτόχρονα, επιδίωξη του Κολεγίου είναι η παρεχόμενη παιδεία να είναι προσαρμοσμένη στις σύγχρονες ανάγκες της ζωής, ώστε να καταστήσει ικανούς τους μαθητές να ενταχθούν με επιτυχία στην κοινωνία της Ενωμένης Ευρώπης.

Σεβόμενο την ελευθερία συνείδησης, το Κολέγιο δέχεται οποιοδήποτε μαθητή. Η καθημερινή συνύπαρξη μαθητών διαφορετικών θρησκευμάτων, δογμάτων, εθνικοτήτων στον σχολικό χώρο συμβάλλει στην αποδοχή της διαφορετικότητας του άλλου, στην αμοιβαία εκτίμηση και στον αμοιβαίο σεβασμό των ιδιαιτεροτήτων του καθενός.

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Το σχολείο να «λειτουργεί καλά». Αυτή η έκφραση από επιστολή του JEAN BAPTISTE DE LA SALLE υπογραμμίζει το πόσο ο ίδιος θεωρούσε σημαντικές την τάξη και την αποτελεσματικότητα μέσα στα σχολεία.

Το λασαλιανό σχολείο προσπαθεί να είναι ένα σχολείο ολικής ποιότητας, που επιδιώκει την επιτυχία των μαθητών του σε όλα τα μαθήματα, υλοποιώντας πλήρως μια μορφωτική δραστηριότητα προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής και προσανατολισμένη στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Παράλληλα με τη σχολική μόρφωση, το Κολέγιό μας οφείλει να προάγει τις χριστιανικές και ευαγγελικές αρχές. Επιδιώκεται επίσης η ανάπτυξη δημοκρατικού ήθους, αλληλοσεβασμού και υπευθυνότητας μεταξύ των μαθητών με στόχο την αρμονική ανάπτυξη της προσωπικότητας των εφήβων.

Οι παραπάνω στόχοι εντάσσονται στην εκπαιδευτική αντίληψη του λασαλιανού πνεύματος, όπως την εμπνεύστηκε ο ΔΕΛΑΣΑΛ το 17ο αιώνα, προσαρμοσμένη από τους συνεχιστές του έργου του (Μοναχούς και Λαϊκούς) στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής.

Μέσα επίτευξης στόχων

- Η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων φορέων που αποτελούν την εκπαιδευτική κοινότητα (Freres, διευθυντών, καθηγητών, μαθητών, γονέων, αποφοίτων).
- Η προσωπική δράση των διδασκόντων μέσα σ' ένα πνεύμα αφοσίωσης, προσφοράς και επιστημονικής κατάρτισης.
- Η στενή συνεργασία των καθηγητών μεταξύ τους και ιδιαίτερα ανάμεσα στους συναδέλφους της ίδιας ειδικότητας και τους διδάσκοντες στο ίδιο τμήμα ή τάξη.
- Η συνεχής επιμόρφωση του Προσωπικού.
- Η ενεργός συμμετοχή των μαθητών στην καλή λειτουργία του σχολείου μέσω των μαθητικών συμβουλίων των τάξεων και γενικά των Μαθητικών Κοινοτήτων.
- Η πειθαρχία, η οποία όμως νοείται ως ατομική και κοινωνική αξία, που συμβάλλει στην αυτοκυριαρχία, τον αμοιβαίο σεβασμό και την αποτελεσματικότητα κατά την εργασία.
- Η φροντίδα εκ μέρους του εκπαιδευτικού για τις ανάγκες και τις ανησυχίες όλων των μαθητών και ιδιαίτερα των αδυνάτων, σύμφωνα με το λασαλιανό πνεύμα.
- Η καλλιέργεια της χριστιανικής πίστης και η άσκηση φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων.