

## OPEN DAY – ΓΙΟΡΤΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

### Διαδραστικός Περίπατος στο άλσος Δελασάλ

**Ο Διαδραστικός Περίπατος στο άλσος "Δελασάλ" είναι ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Τμήματος Γαλλικών Σπουδών Δημοτικού «ΔΕΛΑΣΑΛ», το οποίο βασίζεται σε αληθινά γεγονότα, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την τοπική ιστορία του Ρετζικίου.**

Οι μαθητές της ΣΤ' τάξης Δημοτικού αφηγούνται στα γαλλικά και ελληνικά την ιστορία του άλσους "Δελασάλ", με παιγνιώδη και διασκεδαστικό τρόπο.

Όλα ξεκίνησαν, όταν ο πρώτος ιδιοκτήτης του κτήματος, ο **Djeck Abbot** θέλησε να κάνει στην περιοχή τη θερινή του κατοικία. Χάρη στις πανέξυπνες επιχειρηματικές του μεθόδους, πέτυχε να αναπτύξει κοινωνικά την περιοχή, να χτίσει έναν τριώροφο πύργο για να κατοικήσει, με περίτεχνα αγάλματα και συντριβάνια κι ένα τούρκικο χαμάμ και να δημιουργήσει το άλσος "Δελασάλ", φέρνοντας από κάθε γωνιά της γης τα πιο όμορφα δέντρα, φυτά και λουλούδια. Το ονόμασε **UREDJICK**, δηλαδή «**Μικρό Παράδεισο**». Το **Ρετζίκι, λοιπόν, οφείλει την ονομασία του στον πρώτο ιδιοκτήτη του άλσους.**

Αργότερα, όμως, οι γιοι του, θέλοντας να καρπωθούν την περιουσία του πατέρα τους, το πούλησαν στο **βαρόνο Frédéric de Charneaud**, που ήταν φίλος του πατέρα τους.

Ωστόσο, ο δεύτερος ιδιοκτήτης δεν το φρόντιζε ιδιαίτερα και, αφού ξήλωσε όσα αγάλματα επιθυμούσε, πούλησε το κτήμα στον **επιστάτη του, Pascal Ruggiéro**. Αυτός, λοιπόν, έγινε ο τρίτος ιδιοκτήτης, ένας άνθρωπος καλός, όμως πολύ αγαθός. Έφερε αγελάδες στο κτήμα, επισκεύασε τις φθορές και προσπαθούσε να βγάλει τα προς το ζην, πουλώντας γάλα στους κατοίκους της περιοχής. Παράλληλα, είχε γνωρίσει και τους **πρώτους Frères που έφτασαν στη Θεσσαλονίκη το 1888 και είχαν ιδρύσει το «ΔΕΛΑΣΑΛ» στην οδό Φράγκων**. Οι Frères αγάπησαν πολύ το κτήμα κι έκαναν κάθε Πέμπτη εκδρομή σ' αυτό, φέρνοντας και τους μαθητές τους. Ήταν οι περίφημες «**Promenades du jeudi**».

Σιγά-σιγά, όμως, οι δουλειές του Pascal Ruggiéro δεν πήγαιναν καλά, αφού ο αγελαδάρης του αραιώνει το γάλα που παρήγαν οι αγελάδες του με νερό. Έτσι, αναγκάστηκε να το πουλήσει.

Οι πρώτοι που ενδιαφέρθηκαν να αγοράσουν αυτήν την έκταση ήταν οι Frères. Το 1902, το κτήμα πέρασε στα χέρια των Frères, που έγιναν οι τέταρτοι ιδιοκτήτες. Πρώτα, μετέτρεψαν το τούρκικο χαμάμ σε καθολική εκκλησία, προς τιμή της Αγίας Θηρεσίας κι έφτιαξαν τον Δρόμο του Σταυρού, με τους 14 σταθμούς. **Αργότερα, έχτισαν το Γυμνάσιο και Λύκειο «ΔΕΛΑΣΑΛ», στη συνέχεια το Νηπιαγωγείο και Δημοτικό «ΔΕΛΑΣΑΛ» και, πρόσφατα, ο Παιδικός Σταθμός συμπλήρωσε την εκπαιδευτική παρουσία και προσφορά του Εκπαιδευτικού Οργανισμού La Salle στους μαθητές της Θεσσαλονίκης.**

Με εκτίμηση

Το Τμήμα Γαλλικών Σπουδών του Δημοτικού